



Cultuurhuys  
**DE KROON**

## THEATERTIPS NIEUWE SEIZOEN

### Openingsfeest OP Z'N HAAGS!

In 'De Bierbar van Sevilla' worden zowel theater als foyer bevolkt door de Haagse bands **Règâhs** en **The Weepers**!



Zaterdag 23 september 2017 | 19:30 | €20,00

Spetterend openingsfeest!  
**Op z'n Haags met de  
Règâhs en The Weepers**

Muziek

#### De Règâhs

Het begon ooit als grap. Flamenco gitarist en Hagenees Johan Frauenfelder vertaalde twee Spaanse liedjes naar het Haags. Nu is Règâhs inmiddels één van de bekendste theatergroepen uit



Vrijdag 6 oktober 2017 | 20:15 | €16,50

**Fuad Hassen**  
Held

CABARET | COMEDY

De dagbladen waren lovend over het succesvolle debuutprogramma van Fuad Hassen en bekroonde het met drie- en viersterren recensies.

In zijn nieuwe show 'Held' neemt Fuad u verder mee – middels zijn typische laid-back comedystijl – in een wereld waarin bijzaken grote betekenis krijgen en hoofdzaken er niet meer toe doen. Na het zien van de show weet u niet meer wat u nou wel of niet moet geloven, maar één ding is zeker: het eten van een appel brengt u altijd met een glimlach terug naar de avond dat u de show van Fuad zag!

[koop hier uw kaarten](#)

Den Haag en blik ze In "10 jaar Rêgâhs" terug op een veelbewogen tijd. Vol zelfspot en Haagse humor nemen zij zichzelf en de hele wereld op de Haagse hak. Zo kan de groep o.a. laten zien dat ze over een grondige kennis van de flamenco beschikt. En gelijktijdig alle mogelijke andere muziekstijlen moeiteloos op speelse wijze kan neerzetten. Er is ruimte voor de serieuze flamenco maar de Haagse humor is nooit ver weg!

### The Weepers

The Weepers brengen toffe rhythm & blues uit de 50's en 60's, gespeeld in het derde millennium. In uitvoeringen waarbij stilzitten geen optie meer is. Let your hair down and have a natural ball! Het voelt als een droom, en iedereen aanwezig deelt mee in deze ervaring. Drie accoorden, drie instrumenten, een hoop goeie songs: De omstandigheden bepalen welke: Blue Moon, Glamour, Mean woman, Dynamite Duckwalk! Het Weepers repertoire bestaat uit vele liedjes.

**Dit feessie mag u niet missuh!**

[koop hier uw kaarten](#)



Zaterdag 30 september 2017 | 20:15 | €17,50

### Marcel de Groot #Held

MUZIEK

Marcel de Groot is terug! Na een pauze van maar liefst vijftien jaar gaat hij opnieuw het theater in met het programma HELD. Veel nieuw werk en wat oudere liedjes. Begeleid op gitaar en mandoline door Cor Mutsers, maakt de geliefde singer-songwriter een comeback waar je u tegen zegt.

**Kom kijken en luisteren naar onze Held!**



Zaterdag 11 november 2017 | 20:15 | €16:50

### Patrick Nederkoorn Het komt nu wel heel dichtbij

CABARET

In 'Het komt nu wel heel dichtbij' verweeft Patrick zijn persoonlijke leven met de actualiteit. Opgegroeid tussen afrikanenperkjes en zwarte kousen, vraagt hij zich nu af waarom zoveel mensen bang zijn voor de buitenwereld. Die vraag leidt tot een aanstekelijke en grappige voorstelling.

[koop hier uw kaarten](#)



Zaterdag 18 november 2017 | 20:15 | €17,50

### Stevie Ann (Stephanie Struijk) Nieuwe Maan

koop hier uw kaarten



### Kom langs in ons gezellige theatercafé!

U kunt hier:

- Een leuke theateravond beginnen, maar zeker ook afsluiten;
- Iets drinken tijdens het Muziekcafé;
- Rustig een boek / tijdschrift lezen, al of niet onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers;
- Uw komst naar de Bibliotheek en / of Vonk combineren met een kleine lunch, drankje e.d.

 Share  Forward

Kijk voor dagelijks nieuws op onze [Cultuurhuys De Kroon Facebook](#) pagina. Als u continue op de hoogte wilt blijven kies dan 'Vind ik leuk'.

MUZIEK

Singer-songwriter Stephanie Struijk, eerder bekend onder de naam 'Stevie Ann', speelt de liedjes van het nieuwe album vergezeld door anekdotes over het onderweg zijn. 'Nieuwe maan' gaat over met een schone lei beginnen en wat voor verrassingen daar uit kunnen komen. Ze schreef de tekst en muziek samen met Daniël Lohues tijdens een roadtrip door de Verenigde Staten.

koop hier uw kaarten



Zondag 3 december 2017 | 15:00 | €10,00

### Yorick van Norden Bitterzoet.

MUZIEKCAFÉ

Bitterzoet. Dat is de muziek van Yorick van Norden, de Haarlemmer die met The Hype zijn weg vond naar het concertpodium. Yorick grossiert in aanstekelijke deunen, op het eerste gehoor vrolijk en zorgeloos, maar in Yorick's geval altijd gelaagd. En ze blijven moeiteloos hangen.

koop hier uw kaarten

*Let op! De nieuwsbrief wordt gestuurd door een GEEN ANTWOORD (no reply) adres.  
Voor vragen of reacties kunt u een mail sturen naar: [info@cultuurhuysdekroon.nl](mailto:info@cultuurhuysdekroon.nl)*

*Copyright © 2017 Cultuurhuys De Kroon, Alle rechten voorbehouden.*

Wilt u wijziging aanbrengen in het ontvangen van deze nieuwsbrief?  
Hier kunt u uw [voorkeuren wijzigen](#) of [uitschrijven uit deze lijst](#)

